

TANDEMDUO MAAKT SNELLE OPMARS



Pas sinds begin dit jaar op de tandem, nu al Nederlands Kampioen. Jeroen Lute, vooral bekend om zijn successen in Noord-Hollandse criteriums, maakte een succesvolle overstap naar een nieuw discipline. En samen met zijn tandemgenoot Richard Bonhof richt hij zich nu op deelname aan de Paralympics in Peking.

Tekst: Kasimir den Hertog. Foto's: Nico en Eline Lute



Het tandem Lute/Bonhof in actie op weg en baan.

„Het gaat boven verwachting goed“, geeft Lute toe. Naast de titel waren er meerdere podiumplaatsen in vooral wereldbekerwedstrijden, iets dat voor Bonhof ook iets nieuws is. „Het is voor het eerst dat ik goed mee kan komen. Met andere voorrijders lukte dat nog niet. Dat je mee kan doen om de overwinning, dat vind ik schitterend.“ De visueel gehandicapte Bonhof spreekt van een 'blind vertrouwen' in zijn nieuwe tandemgenoot. En dat was er vrij snel. „In het begin moet je op elkaar ingespeeld raken. Dan deed ik een

trap te veel en kreeg hij een trap na. Maar nu gaat het vloeiend.“ Het duo is samengebracht door Jan Mulder, de Paralympisch kampioen die net als Bonhof inwoner van Twello is. „Ik kwam bij Jan terecht toen ik in een revalidatiecentrum zat en me begon te interesseren in tandems. Hij raadde me een racetandem aan. Ik was gelijk verkocht.“

Hij reed met verschillende voorrijders, maar miste toch een partner waarmee hij nog meer uit het tandemracen kon halen. Opnieuw Jan Mulder zorgde voor de oplossing. Lute: „Paul Tabak, mijn ploegleider bij Ruiter Dakkapellen, kende Jan van trainerscursus. Toen hij van hem hoorde dat Richard op zoek was naar een voorrijder, heeft hij het aan de renners voorgelegd.“

Omdat Lute bij Ruiter Dakkapellen voornamelijk criteriums rijdt, had hij nog wat ruimte in zijn koersagenda over. En dus kon hij de uitdaging wel aannemen.

Veel van zijn koersen bleken echter samen te vallen met de nieuwe tandemkoersen. „De tandemwedstrijden zijn bijna allemaal in de periode van He-

melvaart tot half juli. Aanvankelijk had ik er maar een paar van aangekruist, maar dat werden er toch steeds meer – en steeds verder weg. Ik heb bewust een paar criteriums geschraapt.“

Zijn 'soloprestaties' lijden er echter alerminst onder: onlangs won Lute de ronde van Hoogkarspel, en in andere koersen speelt hij ondanks 'tandembenen' ook een belangrijke rol.

Omschakelen moet hij wel. „Tandemrijden is toch anders. Mensen denken vaak: je bent met z'n tweeën, lekker makkelijk. Maar dat valt tegen. Je bent bijvoorbeeld veel trager op gang. En je kan niet zomaar in elk gaatje duiken wat je ziet. Je moet rekening houden dat er iemand achter je zit.“

Nu de twee zich in elk geval een jaar lang Nederlands Kampioen mogen noemen, zijn ze klaar voor de volgende uitdaging: de Paralympics halen, die volgend jaar in Peking worden gehouden. Eerste tussenstop is de WK in Bordeaux, eind augustus. „Daar kunnen we nominatie afdwingen“, weet Lute. „Het zou mooi zijn als we dat halen, en ik denk zeker dat we een goede kans maken.“