

## Jeroen Lute en Richard Bonhof overtuigend Nederlands kampioen tandem op de weg.



Op vrijdag 6 juli j.l. is in het Gelderse Doornspijk onder zeer slechte weersomstandigheden het Nederlands Kampioenschap tandem op de weg verreden. De wedstrijd van 60 km werd gehouden op een omloop van 5 km die 12 keer verreden moest worden.

Er stonden slechts 6 tandems aan het vertrek maar allemaal met de illusie om Nederlands kampioen te worden waarbij toch wel het tandemteam Jeroen en Richard als grote favoriet

naar voren werden geschoven.

Mede ook omdat de teams Tettelaar-Stelleman en van der Wal-Polderman afwezig waren.

Een andere kandidaat voor de titel, team Boomkamp-Lukassen viel helaas in de eerste ronde waarbij Luuk Lukassen een sleutelbeenfractuur opliep en dat was voor de wedstrijd jammer. In de tweede ronde versnelde Jeroen en Richard wat tot gevolg had dat alleen - zij het met de nodige moeite - de titelverdedigers de gebroeders Tim en Paul Preier konden aanhaken.

Door de harde wind en het slechte weer bouwden deze koppels goed samenwerkend aan een ruime voorsprong waarbij Jeroen en Richard wel verre weg de langste kopbeurten deden. Op 1,5 ronde van de finish vonden Jeroen en Richard het genoeg en op een stuk met sterke zijwind werden de gebroeders Preier op de kant gezet. Zij zagen daardoor langzaam de tandem van Jeroen en Richard verdwijnen. De laatste ronde was voor Jeroen en Richard een ware ereronde al was het wel billen knippen vanwege de vele regen om geen lekke band te krijgen, maar doordat dat niet gebeurde werden zij overtuigend Nederlands Kampioen 2007.

Na afloop werden de kersverse kampioenen uitgebreid geïnterviewd door de regionale televisie en radio.

De huldiging blijft altijd speciaal vooral met zo'n mooie rood-wit-blauwe trui. Naast de kampioenen als 2<sup>e</sup> Tim en Paul Preier en als 3<sup>e</sup> Noud Bazelmans en Martien Maton.