

Jeroen Lute en Richard Bonhof ook in het rood, wit en blauw de beste.



Attent koersen in het mooie rood, wit en blauw

Zaterdag 14 juli hebben het Ruiter dakkapellen tandem Jeroen Lute en Richard Bonhof zich in een wegwedstrijd over 70 km in het Zeeuwse 's Heer Arendskerke wederom de snelste getoond. En dat viel niet tegen voor beide heren want tijdens de wedstrijd voelden zij dat ze geen goede benen hadden, de reden daarvan was een pittige baantraining in Alkmaar die dag ervoor.

Er stond een kwalitatief sterk deelnemersveld aan de start met daarbij twee opvallende nieuwkomers als piloot. Elite renner Florian Smits zat samen met Rinne Oost op de tandem en elite renner Aldo Klomp van de B&E ploeg samen met Noud Bazel-

man.

Dit kwam de wedstrijd wel ten goede want al in de eerste ronden wisten vijf tandems zich los te maken met daarbij de tandems van piloten Smits en Klomp. Verder zaten de bekende tandems in deze kopgroep waarbij het tandem van Stelleman - Tettelaar het niet hard genoeg vonden gaan en ondanks de harde wind toch op avontuur gingen. Dit hielden zij lang vol met een maximale voorsprong van 35 seconden waarbij ze in de achtergrond gesteund werden door hun teamgenoten Polderman - Barzilaj die laatst nog de ronde van Polen hadden gewonnen.

Maar door vooral het tandem Lute -

Bonhof die daarbij wel geholpen werden door de tandems van Smits en die van Klomp kwam alles toch weer bij elkaar. Na nog verschillende schermutselingen leek een ieder zich op te maken voor een sprint met vijf, maar daar dachten Polderman - Barzilaj anders over. In de laatste omloop demarreerde ze hard en sloegen een gat. Lute - Bonhof zagen het gevaar en met een uiterste krachtspanning sloten zij aan bij de koplopers.

Goed samenwerkend gingen ze op de finish af waarbij Polderman - Barzilaj het tandem van Lute - Bonhof de koppositie wisten op te dringen. In de eindsprint voelden Lute - Bonhof ze komen maar de Ruiter mannen wisten te versnellen waardoor ze met een wiellengte hun overwinning in het rood, wit en blauw te pakken hadden.

Tweede werden dus Arnold Polderman en Ronald Barzilaj en derde het tandem van de eerste vluchters van de dag Alfred Stelleman en Jacco Tettelaar.

Een mooie overwinning in een Nederlandse wedstrijd waarvan er niet zoveel zijn dus dat telt wel en dan wetende dat ze niet van die goede benen hadden geeft dat veel vertrouwen voor de wedstrijden die nog komen gaan.

Na afloop moesten Jeroen en Richard zelfs handtekeningen uitreiken aan de jeugd van 's Heer Arendskerke die de Nederlandse kampioenen de hele wedstrijd aangemoedigd hadden. Ook bij de huldiging waren de supporters aanwezig toen Jeroen en Richard op de hoogste trede mochten plaats nemen.